

## Waar wil je naar toe?

Voor deze opdracht heb ik maar één vraag of eigenlijk opdracht.

Zoek een plek waar je even rustig kan zitten en zet lekkere rustige muziek op. Ga zitten met het blad voor je met een pen/potlood en laat alles wat er bij je binnenkomt op het papier verschijnen als je nadenkt over de volgende vraag:

***Wat als alles, echt alles nou eens mogelijk zou zijn, wat zou je dan willen doen?***

Bedenk hierbij dat geld geen beperking is.

Bedenk hierbij dat alles wat jij bedenkt niet gek is.

Bedenk dat echt alles wat je bedenkt mogelijk zou kunnen zijn.

Het zijn tenslotte bedenksels, ideeën in je brein

Neem hier de tijd voor.

Als er na deze oefening nog meer ideeën opkomen die mag je dan ook op dit blad zetten.

Schrijf zo veel mogelijk op. Hoe concreter hoe beter. Ook al klinkt het onmogelijk, het zijn nog bedenksels.

*“Als je het kan dromen, kan je het doen.*

*If you can dream it, you can do it.”*

*-Walter Disney-*

# Mijn droom ideeën

